

Vakantiebeurs 2014 Kids-route

De vakantiebeurs heeft in 2014 wat veranderingen ondergaan. Zo is er met het "Samen"-plein meer aandacht voor gezinnen met kinderen gekomen. Een hele verbetering, omdat de kinderen zich hier lekker kunnen uitleven met verschillende activiteiten. En daar rondom zijn een aantal aanbieders van gezinsvakanties verzameld.

Toch is er over de andere hallen verdeeld ook nog het één en ander te bieden voor gezinnen. Alleen moet je hier vaak met een vergrootglas naar op zoek.

De online catalogus die de Vakantiebeurs biedt geeft weinig houvast: van de meer dan 800 standhouders zeggen meer dan 400 dat ze ook gezinsvakanties bieden. Vaak is dat maar heel summier, er zijn maar een paar organisaties die echt rekening houden met kinderen.

Daarom heb ik weer een kids-route samengesteld

Ik ben zelf op de Vakantiebeurs vakdagen geweest, de vakantiebeurs maar dan voor professionals in de Reisbranche. Deze zijn voor en tijdens het eigenlijke begin van de Vakantiebeurs gehouden, met alle stands al opgetuigd. Ik heb dus zelf bekeken welke stands iets leuks te bieden hebben voor gezinnen met kinderen, en die heb ik op de route gezet.

Gebruik van de route

Ik heb op de volgende pagina's 3 plattegronden van de verschillende hallen geplaatst. Hierin in bruine rondjes de leuke stands voor gezinnen, met nummers. Aan het eind voor ieder nummer een beschrijving wat je er kan vinden.

Afhankelijk van waar je binnenkomt begin je bij één van de plattegronden. Ik heb geen wandelroute opgenomen, omdat je zelf bepaalt wat je nog meer wilt zien (welke landen, bijvoorbeeld).

Veel plezier op de Vakantiebeurs. En keer bij terugkomst terug bij vakantie-met-kinderen.com om te bekijken of ik ook enthousiast ben over de organisatie of bestemming die je gezien hebt. En staat die nog niet op mijn site: laat me op de [Facebook pagina](#) weten waarom jij er enthousiast over bent!!

Groeten,

Sabine.

HAL 3

HAL 4





CARAVANVEED

GLAMPINGVEED

DEK HET GEHEIM
CAMPING BY NIGHT

BUITEN

H1

ZIEN

ACTIEF

deurgang
naar HAL 12

naar MEDIA PLAZA

HAL 7, HAL 8

HAL 7

HAL 8

ENTREE OOS
naar D1...D9

ENTREE VAAR/MEDITERRANEE

RECEPTIE/
INFORMATIE

PEIS

KASSA



De punten op de route:

1. Edventure Costa Rica. Een erg mooie stand van een hele leuke reisorganisatie. Freek Vonk heeft met hen Freek in het Wild in Costa Rica opgenomen. En zij hebben leuke gezinsreizen naar deze prachtige bestemming.
Bijzonder leuk bij deze stand is dat er een kunstenaar uit Costa Rica is die samen met de kinderen van afval mooie dingen maakt. Hier moet je zeker een kijkje nemen, ook als je niet naar Costa Rica wil.
2. Actiefonds Mijnen ruimen. Een stukje educatie voor de kinderen, en voor jezelf. Op veel plekken op de wereld liggen nog veel mijnen. Deze maken nog veel slachtoffers, vooral onder kinderen.
Op deze stand kan je zelf mijnen ruimen, en ontdekken hoe moeilijk dat is. Een leuke bezigheid en leerzaam bovendien.
3. Rwanda. Een onverwachte bestemming voor gezinnen, en dit staat waarschijnlijk niet op je lijstje. Toch leuk om er langs te gaan, al is het alleen maar om op de foto te gaan met de enorme gorilla. Een gorilla trekking kan je overigens pas doen vanaf 15 jaar oud. Maar ook zonder dat zijn er prachtige reizen te maken.
4. Kololo Game Reserve. Zuid-Afrika is een zeer geschikte verre bestemming met kinderen. En zeker deze plek in het Noorden. Hier loop je gewoon tussen het veilige wild. En het grote wild, waaronder de Big 5, kun je spotten vanaf het restaurant. Dat loopt namelijk aan de andere kant van het hek. Er is ook een zwembad, en er worden speciale kinder-safari's gehouden.
5. Bij de Japanse stand staan enorme trommels. Hier wordt regelmatig professioneel getrommeld, maar kinderen mogen ook af en toe wel even proberen.
6. Sawadee pakt uit op de beurs met een echte Flight-simulator. Hierin vlieg je over prachtige gebieden, die je in een vlucht ontdekt. Het is niet eng, en al geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 5. Doen!
7. Djoser heeft wederom de mooiste stand op de beurs. Hier kom je echt in andere sferen, en kijk je je ogen uit. Wil je een verre reis met de kinderen maken, vraag dan naar de Djoser Junior reizen.
8. VisitDenmark. Denemarken is de Kids-bestemming bij uitstek. Overal wordt rekening gehouden met kinderen, en is er iets leuks te beleven. Zo ook op deze stand. Hier staan levensgrote hoptimisten waarmee je op de foto kan. En als je iets leuks voor in de tekstballon verzint, kun je nog wat winnen ook!
9. 't Veluws Zandsculpturen festijn. Hier zie je prachtige kunst uit zand gemaakt. Dit festival is een bezoek zeker waard, en zo ook de leuke campings en activiteiten in de omgeving.
10. Boemerang gooien. Heb je dat wel eens gedaan? Hier kan het, en het is niet eens moeilijk. Kinderen vinden dit natuurlijk geweldig. Je kan voor € 5 al een indoor boemerang kopen, en voor iets meer een echte voor buiten.
11. En dan komen we op het "Samen" plein. Een joekel van een springkussen, een grote hut om in te klimmen, Lego om te bouwen, Computerspelletjes om mee te spelen. Bij Creëer een beer maak je je eigen knuffel. Bij Unicef doe je mee aan een Quiz en kleurwedstrijd, enzovoorts.
Rondom kunnen pappa en mamma diverse reisorganisaties vinden met een specifiek aanbod voor kinderen. Laat de kids dus een uurtje (of twee) spelen, en ga op onderzoek uit.

12. Camping by Night. Het meest vernieuwende van de Vakantiebeurs 2013. In een schemerige hal ga je met een klein lampje op onderzoek uit. Erg leuk opgezet.
De kids kunnen hier onder andere Marshmallows warmen boven een vuurtje, even tafeltennissen, en kijken of meedoen met een wedstrijd Tent opzetten.
13. In het vaargedeele nemen de Cruise maatschappijen een belangrijke plaats in. Steeds meer Nederlandse gezinnen ontdekken hoe leuk een cruise met kinderen kan zijn. Neem eens een kijkje bij Costa Cruises, bijvoorbeeld. Zij hebben enorm veel kinderfaciliteiten aan boord. Zwembaden, speeltuinen, kidsclubs, kindermenu's enzovoorts enzovoorts.
14. Festival Workshops Portugal. Een onverwachte topper waar je zo af en toe tegenaan loopt. Op een prachtige locatie in Portugal worden hele leuke, actieve vakanties voor gezinnen georganiseerd. Wil je tiener niet meer mee op vakantie? Wacht maar tot hij dit heeft meegemaakt. Met tochten door de rivier, een lowlands-achtig festival, of een theater-workshop met optreden voor 200 man!
15. Even een heerlijk Italiaans ijsje halen. Altijd een succes.
16. Bij het Italiaanse deel in hal 8 diverse leuke campings die zeer geschikt zijn voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden.
17. Treinaviljoen. Hier is een mooie model spoorbaan opgetuigd. Altijd leuk als je kinderen van treinen houden. Bij de verschillende stands zijn ook mooie treinreizen voor gezinnen te vinden.